

# BEGRAFENISLITURGIE

## VOOR

.....

*De dood is niets.  
Ik ben slechts naar de andere kant.  
Ik ben mezelf, jij bent jezelf.  
Wat we voor elkaar waren, zijn wij nog altijd.*

St. Augustinus

## Zegening van de overledene

### Koor

*Introitus: Requiem aeternam... of  
Intredezing naar keuze.*

## Welkomstwoord door de Celebrant

### Ontsteken van Het Licht

Barmhartige God,  
U woont in een ontoegankelijk licht.  
Niemand heeft U ooit gezien.  
Uw liefde heeft U aan ons getoond  
in Jezus van Nazareth, mens onder de mensen.  
Hij heeft ons de weg gewezen naar U.  
Hij is ons voorgegaan als vriend en reisgenoot,  
een herder die niet voor zichzelf  
maar voor anderen heeft geleefd.

Vanuit het geloof in dit licht,  
dat het leven groter is dan wij vermoeden,  
ontsteken wij voor jou, **naam overledenen**, het licht van Christus aan de  
paaskaars.

De eerste kaars geeft ons het licht van de liefde,  
het eerste en belangrijkste in ons leven.  
De liefde die jij, heel bijzonder hebt gegeven aan Fini.  
Bidden wij voor jullie,  
dat jullie liefde voor elkaar nooit zal doven,  
ook niet over de grenzen van deze wereld heen.

De tweede kaars is de warmte en zorg,  
waarmee jij ons hebt omringd.  
Je hebt ons een thuis geboden waar we konden groeien als mens,  
een houvast voor de spannende momenten onderweg.  
Bidden wij dat jouw warmte ons mag vergezellen op onze levensweg.

De derde kaars is de vlam van trouw,  
omdat ieder van ons weet waar hij aan toe is.  
Rechtuit en niet te bang: anders doe je het leven tekort.  
Bidden wij voor ons allemaal  
dat we zijn trouw oprechtheid eer aandoen in ons eigen leven.

De vierde kaars is het licht van de verwachting  
dat ons bestaan groter en mooier is  
dan de weg die wij hier op aarde een tijdlang samen gaan.  
Bidden wij voor iedereen die ons voorgingen naar het licht,  
maar die nog levendig aanwezig zijn in onze herinnering.  
Mogen zij vol verwachting naar ons uitzien  
en ons steunen, al de dagen van ons leven.

De vijfde kaars is de kaars van de troost want naast geloof, hoop en  
liefde leeft de mens ook vanuit de troost. De troost vanuit de medemens  
gegeven en door god verwoord. Mogen wij ons troosten dat pappa en  
Henkie nu voorgoed bij elkaar zullen zijn.

De zesde kaars is het symbool van het leven. Het leven hier, het leven  
straks, het leven voor elkaar. Het eeuwig leven.

**Koor: *Kyrie eleison of  
Heer ontferm u***

**Gebed door de Celebrant**

## **Eerste lezing**

Er was eens een boom,  
een onbekende boom ergens aan de waterkant.  
Geplant door niemand weet nog wie.  
Hij leefde daar breeduit met vele takken.

Hij droeg de forse stem van de wind,  
of de doodse stilte van de avondlucht.  
's Winters was het leven kaal  
en zwiepend op de harde wind  
en met zijn twijgen als toegeklemde vuisten vol nieuwe beloften  
stond hij maar te wachten tot het lente werd.

Ga je gang, knipoogde dan de voorjaarszon.  
En dan kwam hij weer toe aan zijn oude, groene uitbundigheid.  
Zijn takken liepen weer uit en schoten bloesem uit ingehouden leven.  
Het was een lust voor het oog.

En als dan de zomer kwam, maakte hij een donkere hand gevuld met  
schaduw, gratis voor iedereen,  
en soms een paraplu tegen de stromende regen.

**Koor: *Tussenzang Alleluia met Vers Requiem aeternam... of  
Toepasselijk gezang***

## **Evangelie**

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs  
(25, 31-46)

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen:  
Wanneer de Mensenzoon komt in heerlijkheid  
en vergezeld van alle engelen,  
dan zal Hij plaats nemen op zijn troon van glorie.  
Alle volken zullen voor Hem bijeengebracht worden  
en Hij zal ze in twee groepen scheiden,  
zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken.

De schapen zal Hij plaatsen aan zijn rechterhand,  
maar de bokken aan zijn linker.  
Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand zeggen:  
Komt, gezegenden van mijn Vader,  
en ontvangt het Rijk  
dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld.  
Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven,  
Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven,  
Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen,  
Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed,  
Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht,  
Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht.  
Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden:  
Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien  
en U te eten gegeven,  
of dorstig, en U te drinken gegeven?  
En wanneer zagen wij U als vreemdeling  
en hebben U opgenomen,  
of naakt, en hebben U gekleed?  
En wanneer zagen we U ziek of in de gevangenis  
en zijn U komen bezoeken?

De Koning zal hun ten antwoord geven:  
Voorwaar, Ik zeg u:  
al wat gij gedaan hebt  
voor een dezer geringste van mijn broeders,  
hebt gij aan Mij gedaan.

## **Korte overweging door Celebrant**

## **Inleidend orgelspel**

## **Voorbeden**

Bidden wij nu samen tot God, onze Vader, die ons bijeengebracht heeft in dit leven en iedere mens geroepen heeft tot geluk:

Voor onze dierbare overledene **naam overledenen** dat hij nu bij God thuis moge zijn. Laat ons bidden:

**Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.**

Dat God hem overvloedig zal vergoeden wat wij hem tekort deden, en vergeven wat hij mocht hebben misdaan. Laat ons bidden:

**Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.**

Voor allen, die in gedachten bij ons zijn en die ons reeds zijn voorgegaan. Laat ons bidden:

**Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.**

Voor alle zieken en overledenen uit onze familie, vrienden en kennissenkring. We denken speciaal aan Henkie. Laat ons bidden:

**Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.**

Voor onszelf, dat wij dankbaar zullen blijven voor de liefde, de zorg, de vreugde die wij van **naam overledenen** ondervonden. Laat ons bidden:

**Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.**

Dat wij de moed niet verliezen, maar uit herinnering aan **naam overledenen**, kracht putten om zijn werk voort te zetten en dat wij een steun kunnen zijn voor elkaar. Laat ons bidden:

**Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.**

God, er zijn zoveel mensen die in rouw en verdriet zijn gedompeld. Wij bidden U dat zij in goedheid kunnen blijven geloven en zij door ons niet alleen gelaten worden. Blijf in leven en sterven allen nabij, God, die leeft in de eeuwen der eeuwen.

**Allen: Amen**

**Koor: Offertorium, Domine Jesu Christe... of  
Gezang**

## **Gereedmaken van de tafel en de gaven**

Collecte en uitdelen van de gedachtenisprentjes.

## **Aanbieden van de gaven**

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de barmhartige Vader. Moge de Heer het offer uit handen aannemen tot lof en eer van Zijn naam, tot welzijn van ons en heel Zijn heilige kerk.

## **Gebed door de Celebrant**

### **Het grote dankgebed**

Pr.: De Heer zal bij u zijn

**Allen: De Heer zal u bewaren**

Pr.: Verheft Uw hart

**Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.**

Pr.: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

**Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.**

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan Uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen we U danken, altijd en overal door Christus onze Heer. Want Hij die uit de dood is opgestaan, Hij is het licht der wereld, onze enige hoop; in onze angst, omdat wij moeten sterven, troost ons Uw belofte dat wij eens onsterfelijk zullen zijn met Hem. Gij neemt het leven, God, niet van ons af. Gij maakt het nieuw, dat geloven wij op uw woord; en als ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt, heeft Jezus al een plaats voor ons bereid in Uw huis, om daar voorgoed te wonen. Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor Uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe met de woorden:

***Koor: Sanctus of Heilig***

Ja Heer, Gij zijt werkelijk de Heilige; heel Uw schepping moet U wel prijzen, want door Jezus Christus, Uw zoon, onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig, in de kracht van de Heilige Geest.

Altijd blijft Gij bezig U een volk bijeen te brengen uit alle naties, rassen en talen; want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan Uw naam.

Wij hebben deze gave dan ook hier gebracht om ze aan U toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door Uw geest en zijn Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Christus, Uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren.

Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd nam Hij brood en sprak daarover het dankgebed om Uw naam te verheerlijken. Toen brak Hij het brood en gaf het aan zijn leerlingen en zei:

***Neemt en eet hiervan, Gij allen, want dit is mijn Lichaam dat voor U gegeven wordt.***

Zo nam Hij na de maaltijd de beker, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met de woorden:

***Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond, dit is mijn Bloed dat voor U en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om Mij te gedenken.***

***Gezongen door Celebrant en koor:   Mysterium fidei...  
of***

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof.

**Allen:       Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.**



God, staande voor het geheim van leven en dood, belijden wij, dat Jezus Uw antwoord is, dat Hij ons brood is, dat Hij dit uur goed maakt, want U heeft zijn leven aanvaard en tot voltooiing gebracht bij U.

**Allen:**     **Richt ons dan op door Uw levenskracht, de Heilige Geest en vervul ons met de moed om verder te gaan en brood te worden voor elkaar en verbonden te blijven met naam overledenen, die in U heeft geloofd en kracht heeft geput uit Uw woord. Dat we in dit uur opnieuw geboren worden tot mensen die dankbaar zijn om voor elkaar te bestaan in liefde. Dat we onze hoop durven vestigen op U, die uit de dood nieuw leven schept, zoals U heeft gedaan aan Jezus, zoals U zult doen aan ieder van ons, nu wij hier voor U staan in eerbied voor het geheim van alle leven.**

**Door Hem en met Hem en in Hem  
zal Uw naam geprezen zijn.  
Heer onze God, barmhartige Vader,  
in de eenheid van de Heilige Geest  
hier en nu en tot in eeuwigheid  
Amen**

*Gezongen door Celebrant: Praeceptis.... en met Koor:  
Pater noster...*

*of*

Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:

**Allen:**     **Onze Vader die in de hemel zijt,  
Uw naam worde geheiligd,  
Uw rijk kome,  
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel,  
Geef ons heden ons dagelijks brood,  
Vergeef ons onze schuld, zoals wij ook anderen hun  
schuld vergeven,  
En leid ons niet in bekoring,  
maar verlos ons van het kwade.**

Verlos ons Heer van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door Uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonden en beveiligd tegen alle onrust.

Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, Uw Zoon.

**Allen:      Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.**

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan Uw apostelen gezegd: "Vrede laat ik U, mijn vrede geef ik U", let niet op onze zonden, maar op het geloof van Uw kerk, vervul Uw belofte; geef in Uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.

**Allen:      Amen**

Laat er vrede heersen overal, Heer onze God, laat de onenigheid uit de wereld verdwijnen, zodat iedereen hier gelukkig kan leven.

De vrede des Heren zij altijd met U.

**Allen:      En met Uw geest.**

***Koor: Agnus Dei of  
Lam Gods***

Zalig zijn zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.

**Allen:      Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden.**

**Koor: Communio: Lux aeterna... met Psalm of  
Communielied**

**Slotgebed door Celebrant**

**Afscheid**

## **Besprenkelen en bewieroken van het lichaam**

Wij zegenen zijn lichaam met water dat herinnert aan de doop bij het begin van zijn leven hier,

Zo mocht hij het weten kind van God te zijn.

Nu herhalen wij dat gebaar aan het begin van een nieuw leven, daar waar wij niet kunnen komen: bij God.

Dat hij ervaren mag kind van God te zijn.

Wij willen ook wierook gebruiken, want zoals de rook omhoog gaat, zo hopen wij dat **naam overledenen** zijn weg vindt; maar ook om hem lof toe te zwaaien.

Voor de allerlaatste keer brengen wij de eer die hem toekomt, in de hoop en met de bede dat onze lof hem begeleide naar waar de rook zijn weg zoekt.

### **Gebed voor de overledene:**

Goede Vader, U bent ons steeds goedgezind, in uw handen bevelen wij de ziel van **naam overledenen**. Wij hebben het vaste vertrouwen dat hij met Christus zal verrijzen op de jongste dag, zoals allen, die in Christus zijn gestorven. Luister dan Heer welwillend naar ons gebed, open voor Uw dienaar de poort van het paradijs en laten wij die achter blijven elkaar troosten met het geloof, totdat wij allen Christus tegemoet gaan en voor altijd met U en **naam overledenen** verenigd zullen zijn. Door Christus, onze Heer.

**Allen:        Amen**

### ***Koor: In Paradisum***

In paradisum deducant te angeli;  
in tuo adventu suscipiant te martyres  
et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem.  
Chorus angelorum te suscipiat  
et cum Lazaro, quondam paupere,  
aeternam habeas requiem.

*Mogen de engelen u geleiden naar het paradijs;  
dat de martelaren bij uw komst u zullen ontvangen  
en u binnenleiden in de heilige stad Jeruzalem.  
Moge het koor van de engelen u ontvangen  
en moge u met Lazarus, eens een arme,  
de eeuwige rust ontvangen.*

Wij danken u voor het medeleven na het overlijden van naam overledenen.